



HALK ve ESNAF



Şehzade başı mevsimi



İstanbul geceleri uyanık kalan biricik semti, Teğrin yaklaşma hususî bir hal alır. Tiyatro satışlarının kapıları rengârenk ilânlarla süslenip bezenir. Eli çıngıraklı çığırkanlar, temaşagiran efendileri eğlenceli bir gece geçirmeye davet ederler.

Şehzadebaşı, şu bir kaç gündenbergi uzun süren yaz ataletini üzerinden atmış gibi görünüyor. Sinema kapıları hele Cuma günleri hınca hınc dolmaktadır. Komiki şehirler, birbirleriyle rekabet etmeye başladılar. Bir taraftan meşhur çayhaneler, mevsim tuvaletine koyulmuş bulunuyorlar. Anlaşıyor ki, Şehzadebaşı, bu sene kendisinden epice bahsettirecek?



Dağ yemişlerinden : Koca yemiş!

Son günlerde mevsim yemişleri arasında kocayemiş te karıştı. Kocayemişini kim bilmez.

Kırmızı rengi ve olgun... dikenli kabuğile ağızda eriyen bu dağ yemişi, İstanbulda hemen de kaptıların istifadesine terk edilmiştir. Bunlar, erkenden Büyükdere sırtlarına dağlararak oralarda pek mebzul olan bu yemişlerden sepet sepet toplayıp ilk vapurla şehre indirirler.

Kocayemiş, sonbaharın son dağ yemişidir.



Avuç açmak san'ati

Bir takım çocukların küçük yaş... şikâyet edilmedi. Fakat bu şikâyetin dilencilğe alıştırdıklarından az... ler, görülüyor ki tesirsiz kaldı. Hâla

Mısırlı oğlu çeşmesi akıyor



Yapmak, bir muvaffakiyettir. Fakat yapılan yaşatmak ondan daha büyük bir muvaffakiyettir.

Kayıdağı suyunun Kadıköyüne aktılması münasebetile yeni yapılan çeşmelerin önünde irat edilen şatafatlı nutukların aksî daha kulakları mızdır. Belediye Reisi Muhiddin

Beysin çeşmeden bir bardak su doldurarak içi henüz gözlerimizin önünden gitmedi.

Şimdi, aradan bir ay bile geçmeden işitiyoruz ki küşat resmi bu kadar şaşaalı olan çeşmelerden biri, Mısırlı oğlundaki çeşme, bir kaç gün

denberi akıyormuş. Buna sadece hayret ederiz.

Nasıl bir mâni yüzünden olursa olsun bu çeşmenin akmamasını bir mazeret telâkî edemeyiz

Alâkadarların nazarı dikkatini celbederiz.

Ne kazanıyor ki vergi versin..



Şu adamcağzın seyyar dükkâncında neler yok!..

Boncukların, tesbihlerin envandan tutun da, katır tırnağına, kundura bağına, ağızlığa ve tesbihe kadar her şey var. Bunların hepsini bir araya toplasan belki beş lira veren bulunmaz.

Bu hırdavatı kimbilir kaç günde,

hattâ kaç haftada satacak ve bu satacağı şeylerden kaç para kazanacak? Fakat, resmini görüyorsunuz, o bundan müteessir değildir. Hattâ sigarasını sarmakla meşgul bulunduğuna göre, keyfi de yerindedir.

İstanbul sokaklarında namuskârane etmek parasını çıkarmak için böyle aza kanaat eder, kimseye muhtaç

olmadan geçinir pek çok küçük satıcı vardır.

Hükümetimiz, bu kabil ayak satıcılarından kazanç vergisi alınmamasını düşünüyor. Bu karar, her halde çok yerindedir. Şimdi siz söyleyin:

Bütün sermayesi bir iki yüz kuruşun içinde olan bu zavallının hangi kazancından vergi alınabilir?

Mektepler açıldıktan sonra..



Bir kaç gün evvel mektepler açıldı. Sokak başlarında kız erkek şen neşeli kabileler halinde mektebin

sokaklarda yolculara avuç açan, yav

Bunları, dilencilğe alıştıran, ekseriya ana ve babaları değildir. Böyle

yolunu tutan talebelere sık sık tesadüf edilmeğe başlandı. İlk mekteplere bu sene, tehcüm fazladır. Bilhas

küçükleri, kiralayıp halkın merhametinden daha kolay istifade etmek yolunu bulan mürebahacı dilenciler az

değildir.

sa, ana sınıfları küçük yaşta çocuklarla dolmuştur.

Bunlarla ciddi şekilde mücadele etmek polis başlıca vazifesi olacaktır.

Sokakta ucuz makarna..



Un fiatleri, inanılmıyacak derecede düşkün olduğu halde makarna fiatlerinde hiç bir değişiklik yoktur. Bakkal dükkânlarında makarna kırk kırk beş kuruş arasında satılıyor. Ancak son günlerde bazı seyyar makarnaclar türemiştir. Bunlar, iş-

portalar içinde oktası yirmi kuruş makarna satıyorlar. Anlaşılmıyacak nokta, bu makarnaların neden yapılmış olduğudur.

Belediye böyle işportalarda çok ucuz satılan makarnaların terkinin tetkik ettirmelidir.



Bitpazarı öründe..

Bitpazarı önünde; bin bir çeşit şey satılır. Resimde gördükleriniz bakın sahan ve tencere ile, eski kullanılmış elbise satanlardır. Bu kabil eşyanın, daima alıcısı bulunur. İstanbulda doğmuş büyümüş bir çok insanlar vardır ki, belki ömürlerinde sırtlarına yeni elbise giymemişlerdir.

Bitpazarı ve Yenicami avlusuna fakir sınıfının bu râğbeti, anlaşılan daha bir çok seneler devam edecektir.

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kâin ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız.

Türkiyede bilâ fasıla icrayı muamele etmekte olan

ÜNYON

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız.

Telefon: Beyoğlu - 2002

